



Zondags café

In overleg is besloten om voorlopig hiermee te stoppen. De belangstelling was van dien aard dat nu voortzetting geen haalbare kaart is. Na de zomervakantie zullen we opnieuw bezien hoe we de zondagmiddag toch weer een invulling kunnen geven. Suggesties zijn van harte welkom.

Vals geld

De afgelopen tijd hebben we ook in 't Paedje te maken gehad met vals geld. Wij vragen daarom eenieder zeer alert te zijn. Wij als bestuur zullen daar ook nauwkeurig op toezien.

Bezoek aan P.S.Aero

Op veler verzoek brengen wij **woensdag 19 juni** een bezoek aan P.S.Aero.

Het vorige bezoek was 5 jaar geleden en in de tussentijd is de collectie flink veranderd en een nieuwe video gemaakt. Duur van de rondleiding +/- 2 uur, u wordt verwelkomd met een kop koffie en wat lekkers. U kunt zich aanmelden door een enveloppe met daarin € 5.00 vóór zaterdag 15 juni in de brievenbus van Frans Rooyakkers te deponeren, adres Kwistbeeklaan 10 Baarlo met de vermelding P.S.Aero.

Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van P.S.Aero, Aanmelden is verplicht.

Tai Chi en Qigong voor iedereen

Op **donderdagavond 11 juli** * kan er kennis gemaakt worden met diverse Tai Chi en Qigong vormen bij kasteel d'Erp in Baarlo (Baron van Erplaan 1) van 19:00–20:30 uur. Iedereen kan meedoen, kijken en genieten van een rustgevende oefening in de buitenlucht. Tai Chi, ook wel Tai Chi Chuan genaamd, is van oorsprong een zelfverdedigingskunst. In deze bewegingskunst gaan we uit van het principe van meegeven zonder op te geven en geven zonder weg te geven. Het is een mooie manier om goed voor jezelf te zorgen. Qigong zijn korte bewegingsvormen die gecombineerd met de adem je aandacht vangt en naar binnen richt, dan krijgt het z'n werking. Er zijn vele gezondheidsvoordelen te noemen onder andere, een betere circulatie, balans en houding, meer kracht en flexibiliteit, minder stress enz. De oefeningen worden voorgedaan door Gijs Vorstermans en Ellen Keulards. Laat je verrassen en kom kijken of meedoen.

* Bij regen wordt de avond verplaatst naar donderdagavond 15 augustus

Terugblikken

Dagreis naar Rotterdam zeer geslaagd.

Bij de inschrijving voor de hele dagreis op maandag 16 april j.l. naar Rotterdam bleek al heel snel dat het doel van deze reis een goede keuze was geweest, want in 'no time' waren de 61 beschikbare plaatsen 'uitverkocht' er waren zelfs nog 5 over-inschrijvingen welke bij een volgende reis het eerst in aanmerking komen voor reservering.



Ruim voor het vertrektijdstip van 07.45 uur op 8 mei 2019 werd het trottoir bij Zaal Habets al bevolkt door talloze KBO 'ers, wachtende op de komst van de bekende groene bus van GHIJLEN BV uit Beringe. Stipt op tijd werd door chauffeur Piet de Heus, nadat deze het gezelschap welkom had geheten, koers gezet naar Gilze Rijen, waar bij aankomst in hotel van der Valk, een kopje koffie/thee met een heerlijk gebakje voor de Baarlose gasten gereed stond. Op weg naar Gilze Rijen werd ook namens de KBO reiscommissie nog een woord van welkom gesproken door Will van Groenendaal.

Nadat iedereen in Gilze Rijen weer even de benen had kunnen strekken werd de reis vervolgd op weg naar de Maasvlakte 2 in het Rotterdamse havengebied. Bij aankomst bij het informatiecentrum van Maasvlakte 2 kwam een gids van het havenbedrijf Rotterdam aan 'boord' om gedurende bijna twee uren een zeer deskundige uitleg te geven over het ontstaan van de Maasvlakte en alle activiteiten die ondanks de regen goed waar te nemen waren. Uit de verschillende vragen die aan de gids gesteld werden bleek duidelijk dat deze rondleiding over het immense grote haventerrein bij iedereen zeer in de smaak was gevallen. Over smaak gesproken, na de uiterst interessante rondrit, was het inmiddels tijd geworden om te gaan lunchen in het nog vrij nieuwe Maasvlakte restaurant. Geassisteerd door uiterst vriendelijk personeel en een zeer ruime keuze aan 'smakelijkheden' werd door alle Baarlonaren van deze lunch genoten.

Voor het laatste deel van deze Rotterdam reis werd naar het centrum van Rotterdam gereden om aan boord te gaan van een grote rondvaartboot van de bekende Spido organisatie. Ook hier weer, via de speakers, uitleg over alle zaken welke gedurende de rondvaart in het havengebied te zien waren.

Grote zeeschepen, kranen van klein tot zeer groot en niet te vergeten de honderden containers van de verschillende rederijen over de hele wereld welke hier dagelijks verscheept worden.

Toch enigszins moe van alle indrukken uit de grote wereldhaven Rotterdam werden de plaatsen in de bus weer ingenomen. Bij aankomst in Baarlo, stond het traditionele diner ter afsluiting bij John Habets weer voor de KBO'ers te wachten.

Al met al weer een prima geslaagde dagreis waarvoor door KBO-bestuurslid Frans Rooijackers namens alle deelnemers, de reiscommissie dank en lof werd toegezwaaid.